



Redenen om Bij elkaar te blijven



ik wil bij elkaar blijven omdat

relatie

ik problemen niet uit de weg wil gaan

het ontbreken van verliefdheid geen reden is om te stoppen

ik zelf mede veroorzaker ben van de problemen en hiervan wil leren

je problemen niet oplost door weg te gaan

je moet vechten voor je relatie

gevoel

ik niet alleenstaand of single wil worden

ik bang ben dat ik hierdoor vrienden en kennissen kwijt raak

dit voelt als een mislukking

de toekomst dan zo onzeker wordt

scheiden niet in mijn geloof past

kinderen

ik wil dat de kinderen hun natuurlijke vader en moeder hebben

mijn kinderen zich dan misschien schuldig voelen of zich er voor schamen

de kinderen dan opa en oma van mijn partnerskant kwijt raken

dat zoveel gedoe geeft voor mijn kinderen tijdens verjaardagen en feestdagen

ik bang ben dat de kinderen niet meer hetzelfde comfort hebben als dat ze gewend zijn

kinderen beter af zijn wanneer ouders niet zijn gescheiden

ik aan mijn kinderen wil laten zien dat problemen vaak oplosbaar zijn als je je best doet

kinderen van gescheiden ouders later meer moeite hebben met langdurige relaties

ik altijd bij mijn kinderen wil zijn en volledig betrokken wil zijn bij hun opvoeding

ik niet wil dat mijn kinderen worden overgelaten aan mijn partner

ik de zorg niet in mijn eentje aan kan

ik niet wil dat de vriend(in) van mijn partner ook mijn kinderen opvoedt

Financieel

ik bang ben dat ik er financieel op achteruit ga

ik mogelijk mijn werk dan niet meer kan doen en mijn baan verlies

we samen een bedrijf hebben

we dat beide niet financieel redden

de kosten van het uit elkaar gaan te hoog zijn

ik geen zin heb om mijn pensioen te delen

een scheiding niet goed is voor mijn image, status en carrière

omdat ik geen zin heb om alimentatie te betalen